

En glimt ur arkivet

Epidemisjukhuset i Örebro

Under 1800-talet härjade flera epidemier i Sverige, bland annat kolera, difteri och scharlakansfeber, vilket ledde till 1875 års epidemistadga där alla kommuner skulle inrätta epidemisjukhus. I Örebro fanns sedan tidigare en difteripaviljong och ett kopphus, båda i mycket dåligt skick. Beslut togs därför att bygga ett nytt epidemisjukhus på Skolgatan på norr. Invigningen skedde i december 1903 och några dagar senare togs de första patienterna emot.



Det nybyggda Epidemisjukhuset år 1903 Bildkälla: Örebro stadsarkiv

Epidemisjukhuset bestod av tre paviljonger: en för observation, en för difteri och en för scharlakansfeber. Där fanns också ett större ekonomihus, samt fyra mindre byggnader: läkarhus, portvaktshus, vagnbod och likbod. Sjukhuset hade till en början 52 sängplatser, vilket snart visade sig vara otillräckligt.

1924 inrättades en epidemisjukstuga i landstingets regi på Älvtomtagatan på väster. Denna sjukstuga hade hela Örebro län som upptagningsområde, medan epidemisjukhuset på Skolgatan endast vårdade invånare i Örebro stad. 1937 slogs de båda samman och byggnaden på Älvtomtagatan användes endast som reserv.

Epidemisjukhuset drevs av Örebro stad fram till 1951 när ändringar i epidemilagen ledde till att landstinget övertog ansvaret i ett gemensamt epidemidistrikt.

Epidemisjukhuset låg administrativt under samma direktion som Örebro Centrallasarett fram till 1963, då det officiellt blev en klinik på lasarettet. Året därpå antog lasarettet namnet Regionsjukhuset i Örebro och Epidemisjukhuset ersattes av den nyinrättade infektionskliniken i det nybyggda A-huset.

Byggnaderna på Skolgatan där Epidemisjukhuset huserade står kvar än idag och exteriört är det inte mycket som har förändrats sedan det byggdes. Det röda teglet med vita detaljer och det gröna taket är intakt. Av de ursprungliga byggnaderna från 1903 är det bara likboden som inte finns kvar idag.

Efter att Epidemisjukhuset flyttat ut har byggnaderna använts av flera olika verksamheter inom landstinget/regionen, men även som kontorshotell, konferensverksamhet och bostäder. Fastighetsbolaget Länsgården köpte byggnaderna av landstinget 1992.

På Regionarkivet finns patientjournaler från Epidemisjukhuset och infektionskliniken, såväl som administrativa handlingar såsom protokoll och årsberättelser.



Bildkälla: Örebro stadsarkiv

Även 1925 ägnade man sig åt social distansering. Här håller besökare kontakten med patienterna på Epidemisjukhuset genom fönstren.